

Scouterna i spel och stad och läger

Svenska Dagbladet 28. juli 1912
 En insats som bör bevaras i tacksam hågkomst.



Några scoutbilder: öfverst t. v.: scouter som märkörer vid tennistäflingarna, t. h.: som sittdyneförsäljare.
 Nederst: från det stora läret på Djurgården. I medaljongen: kapten Littorin.

1,200 Scouter i läger på Djurgården.

Förbrödring mellan Stockholms- och landsortspojkar i sommar.

Scouterna 14 12 5 1920

Äfven deltagare från England och
Tyskland sannolikt att vänta.

Den olympiska sommaren i Stockholm blir en förbrödnings-tid för Sverges scouter. I början af juli månad kommer nämligen Stockholm att besökas af icke mindre än omkring 900 scouter från alla delar af landet och då en hel del af våra egna pojkar sluter sig till dem kommer det tältläger, som skall uppföras på Djurgården, på slätten midt emot Djurgårdsbrunnns värds-hus, att inrymma bortåt 1,200 man, hvilket är det största scoutläger som någonsin varit sampladt i vårt land.

De 900 landsortsscouterna representera ungefär 25 af landets scoutkårer. Allt har gjorts så billigt att deltaganda i lägret icke bör bli ekonomiskt betungande för någon scout. Sålunda har Sveabolaget beviljat scouterna 50 procent's rabatt. På detta sätt blir biljett-priset för de scouter som ha den längsta vägen hit, från öfre Norrland, endast 6 kr., och för dem som bo närmare äfven billigare. På statens järnvägar beviljas scouterna 25 procent's rabatt. För vistelsen i lägret betalas 75 öre om dagen, hvarför uppehållet här kommer att kosta hvarje scout högst 12 kr.

För lägret behöfves något 100-tal rymliga tält och man väntar att få låna dem af marinförvaltningen. För mat-hållningen är söridt på bästa sätt. Chef för lägret blir kapten B. E. Littorin, som bl. a. har löjtnanterna R. Ehrnfeldt och O. G. M. Humble samt hr K. Gellner vid sin sida. Lägret tages i besittning den 1 juli, då samling sker vid bron öfver Djurgårdsbrunnskanalen kl. 1 e. m. Troligen har redan då en betydande kontingent landsortsscouter anländt till hufvudstaden.

Programmet blir helt naturligt mycket omväxlande. Reveljen går kl. 6 på morgonen och mellan kl. 10 f. m. och 3 e. m. beses staden under chefernas ledning, företagas utflykter i omgifningarna o. s. v. Vidare skola scouterna få deltaga i det stora sångaretåget och äse täflingarna i Stadion. Den 12, eventuellt den 14 juli, anordnas en nöjesafton i Stadion, hvarvid gymnastik-uppvisning gifves, scoutöfningar och lägerlif visas. Den 15 juli äger en mass-uppvisning i gymnastik rum i Stadion, i hvilken alla scouterna deltaga.

14

Mycket sannolikt är att äfven utländska scouter komma att deltaga i lägret på Djurgården. Inbjudan har utgått till Norge, Danmark, Tyskland, England, Frankrike och Belgien att hvardera deltaga med 50 pojkar. Frankrike och Belgien kunna emellertid ej deltaga i år då själva arrangerat stora scoutläger. Från Danmark och Norge ha ännu inga definitiva svar ingått, hvaremot det synes högst sannolikt att Tyskland och England hvardera sända en trupp på 50 man.